

Allah is van niemand afhankelijk

[nederlands - dutch - الهولندية]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1434

IslamHouse.com

Islam voor iedereen

إن الله غني عن العالمين

« بللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2013 - 1434

IslamHouse.com

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Allah is van niemand afhankelijk

Allah is van niemand op welk gebied dan ook afhankelijk. Een ieder is van Hem afhankelijk. Het geven van rijkdom en armoede, leven en dood, aanzien en vernedering ligt in Zijn macht. Hij is de meester van een ieder, Hij doet wat Hij wil. Niemand kan Zijn verordening uitdagen. Zonder Zijn wil kan niet eens een boomblad of zandkorrel bewegen.

Allah zegt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

O mensen, jullie zijn het die behoefte aan Allah hebben, maar Allah, Hij is de Behoefteloze, de Lofwaardige. [Soerat al- Fatir, 35:15]

Allah zegt:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

Hij hoeft zich niet te verantwoorden over wat Hij doet, maar zij moeten zich wel verantwoorden.[Soerat al-Anbiya, 21:23]

Allah zegt:

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

En Hij is het die jullie leven heeft gegeven. Hij zal jullie laten sterven en vervolgens weer tot leven brengen. De mens is werkelijk ondankbaar. [Soerat al-Hajj, 22:66]

Allah zegt:

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
ذَلِكُمْ اللَّهُ فَانَّى تُؤْفَكُونَ

Allah is het die de zaadkorrels en de pitten laat kiemen. Hij laat het levende uit het dode voortkomen en Hij laat het dode uit het levende voortkomen. Dat is nu Allah en hoe worden jullie zo afgeleid?[Soerat al-An'aam, 6:95]

Allah zegt:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Zeg: “O Allah. Heerser over het koningschap, U geeft het koningschap aan wie U wilt en U ontnemt het koningschap van wie U wilt. U geeft aanzien aan wie U wilt en U vernedert wie U wilt. Het goede is in Uw hand. U bent de Almachtige. [Soerat Aal Imraan, 3:26]

Allah zegt:

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Hij is het die leven geeft en laat sterven en wanneer Hij iets beslist zegt Hij er slechts tegen: “Wees!” en het is. [Soerat al-Ghafir, 40:68]

Allah zegt:

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

Maar Allah doet wat Hij wenst. [Soerat al-Baqarah, 2:253]

Allah zegt:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

De barmhartigheid die Allah voor de mensen openstelt kan niemand tegenhouden. En wat Hij tegenhoudt kan niemand na Hem nog wegzenden. Hij is de Almachtige, de Alwijze.[Soerat al- Fatir, 35:2]

Allah zegt:

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا
يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Er valt geen blad of Hij weet het en er is geen zaadkorrel in het duister van de aarde, niets vochtigs en niets droog of het staat in een duidelijke boek.[Soerat al-An'aam, 6:59]

Bronvermelding : Soerat al- Fatir, 35:15 Soerat al-Anbiya, 21:23 Soerat al- Hajj, 22:66 Soerat al-An'aam, 6:95 Soerat Aal Imraan, 3:26 Soerat al-Ghafir, 40:68 Soerat al- Baqarah, 2:253 Soerat al- Fatir, 35:2 Soerat al-An'aam, 6:59

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !

المكتب التجاوفي الدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

Islamic Propagation Office in Rabwah

P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL. 4454900 - 4916065

FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com

<http://www.islamhouse.com>