

Vragen achter de maagdelijkheid van de vrouw

[nederlands - dutch - الهولندية]

Het permanente comité voor het uitgeven van fatawa

vertaling: Abu Muttahir Abdelillah Sokol Al-Albani.

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: Het permanente comité voor het uitgeven van fatawa,
deel 19, fatawa nr. 9378

publicatie: ikhouvanislam.be

2014 - 1435

IslamHouse.com

سؤال الزوج عن بكاره زوجته

« باللغة الهولندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ترجمة: أبو متهر عبد الله سكول الأباني

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء - المجموعة

الرابعة - الجزء التاسع العشر، الفتوى رقم ٩٣٧٨

2014 - 1435

IslamHouse.com

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Vraag :

Er zijn sommige mensen die achter de maagdelijkheid van de vrouw vragen bij de echtgenoot op de ochtend na zij geslachtsgemeenschap hebben gehad met elkaar. Zeggende : “Trof je uw vrouw aan als maagd?” Is het voor hem toegestaan om antwoord te geven op deze vraag, zelfs als de vragensteller één van de bruid of de bruidegom’s ouders is?

Antwoord :

Het is noch toegestaan om deze vraag te stellen noch is het toegestaan om deze te beantwoorden, echter moet hij de deur naar deze zaken sluiten zodat hij de privé affaires van de moslim behoudt.

En aan Allah behoort al het succes en moge de vrede en zegeningen over onze Profeet Muhammad, zijn familie en zijn metgezellen zijn.

Het permanente comité voor het uitgeven van fatawa. Fataawa almar’ah al-muslimah – Al-lajnaa ad-daa’imah – daar at-tawheed p.567] Vertaald door : Abu Muttahir Abdelillah Sokol Al-Albani.